

# Is Er Hoop op Overleving?



# Is er hoop op overleving

*"De hedendaagse profeten...zijn dikwijls niet de godsdienstige leiders, maar wordt gevormd door een groep academici die - gebroken hebbend met de beperkingen van hun professie - ons tijdperk in ogen-schouw hebben genomen vanuit een brede perspectief. De uitkomst luidt dat er accuut gevaar dreigt."*

— Jonathan Sacks, hoofdrabbi, Groot-Brittannië

**S**inds mensenheugenis zijn wij gefascineerd door het weer. Door de lucht te observeren — de verplaatsende schaduwen, kleuren en vormen van de wolken — kunnen wij dikwijls veranderingen in het weer voorspellen.

Bijna 2.000 jaar geleden becommentarieerde Jezus Christus deze zelfde fascinatie: "Bij het vallen van de avond, zegt gij: Goed weer, want de lucht ziet rood. En des morgens: Vandaag ruw weer, want de lucht ziet somber rood. Het aanzien van de lucht weet gij te onderscheiden, *maar kunt gij het de tekenen der tijden niet?*" (Matthéüs 16:2,3 NBG vert.).

Wat Jezus wilde zeggen is dat onze ingeboren fascinatie voor het observeren en analyseren van de weersomstandighe-



*In 1945, dat jaar waarin de atoombommen boven Hiroshima en Nagasaki in Japan tot ontploffing werden gebracht demonstreerde de mens voor de eerste keer het angstaanjagende potentieel om al het menselijk leven te vernietigen.*

den ons iets zouden moeten vertellen: namelijk dat wij ook de tekenen van onze tijd zouden moeten opmerken en analyseren.

Maar eenieder die het weer voorspelt weet dat de omstandigheden snel kunnen veranderen. Vernietigende stormen kunnen zich plotseling manifesteren, verwoesting aanrichten, en even snel weer wegdrijven als hoe ze begonnen. Dikwijls kan het weer er dreigend uitzien en de lucht donker kleuren en er onheilspellend uitzien, maar ontwikkelt er zich geen storm. Het potentiële gevaar trekt voorbij.

Zo is het ook als we de bijbelse profetieën beschouwen. Goedbedoelende mensen hebben profetieën gekoppeld aan geopolitieke gebeurtenissen en trends en geconcludeerd dat bijbelse profetieën voor hun ogen in vervulling gaan. Maar dan duiken er onverwachte factoren op, gebeurtenissen

nemen een andere wending, en trends veranderen. En de voorspelde storm blijft uit.

Deze soorten van vals alarm zijn vaker voorgekomen en zullen blijven voorkomen. Maar op een dag zal de storm in alle hevigheid toeslaan. Ontstellende en beangstigende bijbelse profetieën zullen in vervulling gaan. Bent u er klaar voor?

## BEDREIGINGEN VOOR MENSELIJK OVERLEVEN

De wereld veranderde voorgoed in 1945. Het jaar waarin de atoombommen boven Hiroshima en Nagasaki, Japan tot ontploffing werden gebracht, demonstreerde de mens voor de eerste keer het beangstigende potentieel om al het menselijke leven te vernietigen.

Sindsdien zijn onze wapens alleen nog maar destructiever en bedreigender geworden. Die eerste atoombommen, alhoewel verwoestend, waren enkel 12 1/2 kiloton—oftewel een vergelijkbaar met 12.500 ton conventionele explosieven. De grootste bom die sinds de oorlog getest werd door de voormalige Sovjetunie, was 60 megaton of bijna 5.000 keer krachtiger dan de Hiroshima en Nagasaki explosies en volgens schattingen het vergelijkbaar met 60 miljoen tonnen van TNT.

Ook al werd het nucleaire wapenarsenaal tengevolge van verdragen tussen de Verenigde Staten en de Sovjetunie teruggebracht, er blijven genoeg nucleaire raketkoppen over om al het menselijke leven vele malen te vernietigen. De vernietigende kracht die de Hiroshima bom ontketende, wordt geschat op enkel een miljoenste deel van de vernietigende macht van het nucleaire arsenaal dat in de wereld voorradig is.

Naast de Verenigde Staten en Rusland, hebben tenminste vijf andere naties nucleaire wapens: Groot-Brittannië, Frankrijk, China, India en Pakistan. Experts nemen aan dat andere landen ook nucleaire raketkoppen en lanceersystemen bezitten en dat nog meer andere naties alles in het werk stellen om nucleaire



*Toenemende lucht-, grond-, en watervervuiling vormen de bedreigingen voor de menselijke gezondheid.*

wapens te ontwikkelen.

De nucleaire bedreiging blijft de voornaamste bedreiging vormen voor het overleven van de mensheid. Maar het is bij lange na niet de enige bedreiging. Autoriteiten sommen meerdere mogelijkheden op van menselijke acties of natuurrampen waardoor het meeste — zoniet al — het menselijke leven zou worden geëlimineerd. Onder andere:

- *Chemische wapens.* Vele landen bezitten voorraden van zenuwgas en andere nachtmerrieachtige bereidingen zo dodelijk dat een enkel ingeademd druppeltje of door de huid geabsorbeerd, een mens binnen enkele minuten zou doden.



**Vele landen bezitten voorraden van zenuwgas zo dodelijk dat een druppeltje een mens binnen enkele minuten zou doden.**

arme landen in rap tempo. Toenemende lucht-, grond- en watervervuiling vormen de belangrijke bedreigingen voor de menselijke gezondheid—en zelfs levens—in vele gebieden.

- *Ziekte epidemieën.* Van AIDS wordt geschat dat het meer levens heeft gekost dan enige andere epidemieën die de wereld geteisterd hebben, inclusief de pest van de Middeleeuwen en de wereldwijde griep epidemie van 1918-19. Andere geheimzinnige moordende ziektes, zoals Ebola, Lassa koorts, Marburg virus, Machupo virus en dengue koorts (of knokkelkoorts), zijn in recente jaren opgedoken.

- *De hongersnood.* Met toenemende verarming van de grond, watertekorten, droogte en sociale onrust verhogen het spookbeeld dat verwoestende hongersnoden ieder moment zouden kunnen terugkeren.

- *Natuurrampen.* Aardbevingen, orkanen, tyfoons, overstromingen en tornado's kosten jaarlijks duizenden levens. Wetenschappers erkennen dat asteroïden en meteoren de aarde in het verleden herhaaldelijk hebben geraakt —en in de toekomst zouden kunnen raken, met verwoestende uitwerking op iedere inwoner van de aarde.

Zoals wij in deze les zullen zien, spelen vele van deze bedreigingen voor het overleven van de mensheid een belangrijke rol in de bijbelse profetieën.

## EERST HET GOED NIEUWS

Veel mensen nemen aan dat de bijbelse profetieën enkel slecht nieuws voorspellen. Veel voorspelde gebeurtenissen die nog moeten plaatsvinden zijn ongelofelijk beangstigend en traumatische. De Bijbel is hierover glashelder — alsook over de redenen waarom deze gebeurtenissen plaats moeten vinden.

Maar de Bijbel is ook helder dat zowel *slecht nieuws* als *goed nieuws* in het vooruitzicht liggen. Alhoewel de wereld binnenkort haar donkerste dagen zal zien, zullen deze onweerswolken een tijdperk inluiden van een fantastische wereld zoals we nog nooit hebben gezien en ons nauwelijks kunnen voorstellen. Jezus Christus beschreef deze ontzagwekkende gebeurtenissen als "het begin van de weeën" (Matthéüs 24:8, NASB).

Paul vergeleek de gebeurtenissen in de eindtijd met de moeite van een vrouw die een kind ter wereld brengt. Maar haar pijn zal snel vervangen worden door vreugde; zij vergeet haar kwelling zodra nieuw leven in de wereld (Romeinen 8:18, 23) komt.

Hoewel de les die u leest draait om bepaalde traumatische gebeurtenissen die plaats zullen vinden, zullen we later in de les de fantastische wereld van morgen bespreken — het tijdperk dat volgt na deze wereld van pijn en verdriet. Houdt u in gedachten dat als wij de hiermee verband houdende profetieën lezen dat, zoals besproken in de vorige les, God altijd in controle is en alles voor een doel doet, zelfs wanneer dat doel niet altijd helder is voor ons.

Zo zal het ook zijn met de gebeurtenissen in de eindtijd. God kent onze natuur; Hij begrijpt de manier waarop wij denken en handelen. Hij heeft de afgelopen 6.000 jaren van menselijke

beschaving gezien dat wij regelmatig en herhaaldelijk enorm lijden over onszelf afroepen door onze eigen keuzes en wandaden.

Zoals de Bijbel treffend en vaak uitlegt, oogsten wij wat wij maaien (Galatiërs Baan 4:8; Hosea 8:7).

Hou dit in gedachten als we onderzoeken wat onze wereld te wachten staat. De profetieën openbaren dat de mensheid zichzelf tot de rand van uitsterven zal brengen. Maar het openbaart ook hoe wij zullen overleven!

Voordat wij beginnen met de Bijbel te onderzoeken, raden wij u sterk aan om ieder geciteerd vers in uw eigen Bijbel op te zoeken. Deze les zal specifieke verzen bespreken die dik-



**De mens ontwikkeld verder steeds meer destructieve bommen, kogels en raketten, zelfs terwijl hij nachtmerrieachtige laserwapens, fragmentatiebommen en neutronbommen bouwt.**

wijls onderdeel uitmaken van lange en gedetailleerde profetische passages. Vele boeken in de Bijbel zijn gewijd aan profetieën en veel van die voorspellingen betreffen gebeurtenissen in de eindtijd. Vanwege beperkte omvang van deze les, wordt slechts de algemene contouren behandeld. Wij moedigen u aan om de verzen en hun context te lezen—inclusief, in vele gevallen, de rest van het hoofdstuk om een dieper begrip te krijgen van gebeurtenissen in de eindtijd.

We nodigen u ook uit om onze gratis boekjes aan te vragen "Leven Wij in de Eindtijd?" en "Hoe Bijbelse profetieën te begrijpen?". Neemt u contact met ons op via het adres in uw land of het land het dichtste bij. Beide boekjes zullen uw begrip van Bijbel profetie en de eindtijd vergroten.

## KUNNEN WIJ DE TOEKOMST VOORSPELLEN?

De mensheid wordt al lang geïntrigeerd door de gedachte van het voorspellen van de toekomst. Door de eeuwen heen



hebben verschillende mensen uit helderzienden, toekomstvoorspelers en mediums geraadpleegd om erachter te komen wat de toekomst in petto

**Andere mysterieuze dodelijke ziektes, zoals Ebola, Lassakoorts, Marburg virus, en dengue-koorts zijn in recente jaren opgedoken.**

heeft. De voorspellingen van deze zogenaamde toekomstvoorspelers raakt meestal kant noch wal. De weinige voorspellingen die uitkomen worden ruimschoots overtroffen door hun misleunen of zijn louter toevalstreffers.

De Bijbel is uniek. Het bevat honderden gedetailleerde voorspellingen, en laat vervolgens zien hoe deze voorspellingen eeuwen later tot vervulling kwamen. De meeste bijbelse profetieën zijn zo accuraat dat je ze "op voorhand geschreven geschiedenis" zou kunnen noemen. In deze les zullen wij de krantenkoppen van morgen lezen. Laten we zien wat volgens de Bijbel voor de wereld in het verschiet ligt.

### Voorspelt God de Toekomst?

*"Denk terug aan alles wat eertijds is gebeurd. Ik ben God, er is geen ander, ik ben God, niemand is aan mij gelijk. Die in het begin al het einde aankondigde en lang tevoren wat nog gebeuren moest. Die zegt: 'Wat ik besluit, wordt van kracht, en alles wat ik wil, breng ik ten uitvoer.'" (Jesaja 46:9, 10).*

### Staat Hij toe dat mensen kunnen begrijpen wat er in de toekomst zal gebeuren?

*"Voorzeker, de Here doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten" (Amos 3:7).*

God heeft specifieke aspecten van de toekomst door Zijn profeten geopenbaard. De boodschappen van die profeten zijn voor ons in de Bijbel opgeschreven. Het Woord van God is de enige zekere bron om de toekomst te begrijpen.

### Kan God laten gebeuren wat Hij heeft voorspeld?

*"... Ik heb gesproken, en zo zal het gebeuren. Zoals ik het bepaald heb, zo zal het gaan" (Isaiah 46:11).*

De toekomst voorspellen is een ding. Maar het is iets heel anders om de macht te hebben om die gebeurtenissen daadwerkelijk te laten gebeuren. Geen enkele menselijke voorspeller beschikt over deze macht!

### Heeft de Bijbel het over verschillende tijdperken?

*"Jezus zei tegen hen: 'Ik verzeker jullie: iedereen die huis of vrouw, broers of zusters, ouders of kinderen heeft achtergelaten omwille van het koninkrijk van God, zal reeds in deze tijd het veelvoudige ontvangen en in de tijd die komt het eeuwige leven'" (Lukas 18:29-30).*

*"Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van onze Heer Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden om ons te bevrijden uit deze door het kwaad beheerste wereld..." (Galaten 1:3-4).*

Jezus Christus laat het contrast zien tussen "deze huidige tijd" en "het toekomstige tijdperk". De apostel Paul beschreef dit tijdperk als "deze huidige kwade tijd". In deze les lezen wij wat de Bijbel zegt over de overgang van "deze huidige kwade wereld" naar "het toekomstige tijdperk".

### Heeft de Bijbel het over "het einde der tijden" —ons huidige tijdperk in de geschiedenis?

*"Op de Olijfberg ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen, en nu ze onder elkaar waren vroegen ze: 'Vertel ons, wanneer zal dat allemaal gebeuren en aan welk teken kunnen we uw komst en de voltooiing van deze wereld herkennen?'" (Matthéüs 24:3).*

### Did Jesus Christ predict specific conditions and events that would precede His return? Voorspelde Jezus Christus specifieke omstandigheden en gebeurtenissen die aan Zijn terugkeer voorafgaan zouden gaan?

*"Maar dan zullen ze op een wolk de Mensenzoon zien komen, bekleed met macht en grote luister. Wanneer dat alles staat te gebeuren, richt je dan op en hef je hoofd, want jullie verlossing is nabij..." (Lukas 21:27-28).*

*"Zo moeten jullie ook weten, wanneer je die dingen ziet gebeuren, dat het koninkrijk van God nabij is" (vers 31).*

Bestudeer nauwkeurig Matthéüs 24, Markus 13 en Lukas 21. Dit zijn drie gelijke verslaggevingen van de Olijfberg profetie, die door Jezus gegeven werd aan Zijn volgelingen kort voor Hij gekruisigd werd. In deze verbazende voorspelling op de Olijfberg, gaf Jezus een samenvatting van de omstandigheden en gebeurtenissen die de wereld zullen treffen en die zullen leiden tot Zijn terugkeer.

Deze voorspelling opent ook ons begrip van de profetische boeken van Daniel en Openbaring, die enkele van dezelfde gebeurtenissen beschrijft. Na het voltooiën van deze les, zou u



ook deze twee boeken moeten lezen om uw begrip van de omstandigheden en gebeurtenissen van de eindtijd uit te breiden.

## LAAT U NIET VERLEIDEN

### Wat was het eerste teken dat Jezus beschreef?

*“Op de Olijfberg ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen, en nu ze onder elkaar waren vroegen ze: ‘Vertel ons, wanneer zal dat allemaal gebeuren en aan welk teken kunnen we uw komst en de voltooiing van deze wereld herkennen?’ Jezus antwoordde hun: ‘Pas op dat niemand jullie misleidt’ (Matthéüs 24:3, 4).*

Jezus begint met een ontvullende waarschuwing: sta niet toe dat u zelf bedrogen wordt! Vele mensen zijn vertrouwd met de Olijfbergprofetie van Jezus Christus. Zij zijn zich bewust van de gebeurtenissen en omstandigheden die Hij beschreef. Velen beseffen echter niet dat zij de eerste waarschuwingstekens die Jezus Christus gaf hebben gemist. Zij zijn ten prooi gevallen aan godsdienstige misleidingen!

### Zal religieuze misleiding wijdverspreid zijn?

*“Want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen: ‘Ik ben de messias,’ en ze zullen veel mensen misleiden” (vers 5).*

*“Er zullen talrijke valse profeten komen die velen zullen misleiden” (vers 11).*

*“Want er zullen valse messiassen en valse profeten komen, die indrukwekkende tekenen en wonderen zullen verrichten om ook Gods uitverkorenen zo mogelijk te misleiden” (vers 24).*

Merk de woorden op die Jezus gebruikte: “. . . Vele zullen komen. . . En zullen vele misleiden. . . Vele foute profeten zullen opstaan en zullen vele verleiden”. Het Griekse woord *polus*, die "vele" vertaald wordt, betekent "vele, veel, geweldig" (*de Volledige Verklarende Woordenboek van Oude en Nieuwe Testament Woorden*, 1985, "Many"). Deze misleiding is duidelijk overweldigend en wijdverbreid.

Bestudeert u vooral al deze teksten in uw eigen Bijbel. Leest u de woorden van Jezus Christus en de apostelen toen zij waarschuwden voor een invloedrijke religieuze beweging—die de naam van Christus aanroept—die de hele wereld zou misleiden. Tragisch genoeg hebben de meeste mensen de waarschuwingen die Jezus zelf gaf genegeerd. (Om beter te begrijpen hoe deze religieuze misleiding ontstond, kunt u ons gratis boekje "De Kerk die Jezus Bouwde" aanvragen).

### Wie is betrokken bij deze misleiding?

*“Schijnapostelen zijn het, die zich door oneerlijk te werk te gaan voordoen als apostelen van Christus” (2 Korinthiërs 11:13).*

Binnen enkel enkele jaren na de dood van Jezus Christus begonnen mensen Zijn boodschap te vervormen en verkeerd voor te stellen. Er waren nauwelijks twee decennia voorbijgegaan, of de apostel Paulus moest de gemeenten al waarschuwen voor "valse profeten", en vertelde hen dat hij reeds had geleden door de handen van "valse broeders" (2 Korinthiërs 11:13, 26). Deze bedriegers kwamen binnen onder de naam

van Christus, maar zij misleidden velen met hun vervormde boodschap.

### Wie is het echte brein achter deze wereldwijde misleiding?

*“. . . niemand minder dan Satan vermomt zich als een engel van het licht. Het ligt dus voor de hand dat ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren van de gerechtigheid. Maar ze zullen krijgen wat ze verdienen.” (2 Korinthiërs 11:14, 15).*



### Wat is de tactiek van deze religieuze misleiding?

*“Alleen vrees ik dat, zoals Eva door de slang op sluwe wijze bedrogen werd, uw gedachten worden weggevoerd van de oprechte en zuivere toewijding aan Christus. U hebt er immers geen enkel bezwaar tegen dat iemand u een andere Jezus verkondigt dan wij hebben gedaan, of dat u een andere Geest of een ander evangelie ontvangt dan u ontvangen hebt” (2 Korinthiërs 11:3, 4).*

*“Het verbaast me dat u zich zo snel hebt afgewend van hem die u door de genade van Christus heeft geroepen en dat u zich tot een ander evangelie hebt gekeerd. 7 Er is geen ander evangelie, er zijn alleen maar mensen die u in verwarrende brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien” (Galátén 1:6, 7).*

Jezus Christus voorspelde dat sommigen Zijn naam zouden gebruiken en beweren Hem te vertegenwoordigen—maar dat mensen bedriegers zouden zijn. Zij zouden beweren Christen te zijn, maar zouden een *afwijkende boodschap* en een *vals Christendom* introduceren.

In de dagen van Paulus had deze stroming al vaste grond onder de voeten. Sommigen predikten reeds "een andere Jezus" en "een ander Evangelie". De meeste kerken in onze tijd leggen zich toe op het prediken van een evangelie over terwijl ze *de kern van Zijn boodschap* negeren. Terwijl ze zijn boodschap verdoezelen, prediken zij een evangelie dat afwijkt van "Het Evangelie van het koninkrijk van God" dat Jezus zelf leerde (Marcus 1:14). Vraag een gratis exemplaar aan van het boekje 'Evangelie van het Koninkrijk'.

**Jezus begint met een ontvullende waarschuwing: Sta niet toe dat u zelf bedrogen wordt! Velen zijn niet bewust van de eerste waarschuwingstekens Jezus Christus gaf. Ze zijn ten prooi gevallen aan godsdienstige misleidingen!**

**Zal ondanks deze misleiding het ware evangelie —Het Evangelie van het Koninkrijk van God— verkondigd worden voordat Jezus' terugkeert?**

*“Pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen” (Matthéüs 24:14).*



***Niet alle hongersnoden zijn strikt het resultaat van oorlog. Erosie van de bovenste aardlaag, minerale uitputting, water- en grond- verontreiniging en corrupte regeringen en beleid dragen ook bij aan onszelf niet van voedsel te kunnen voorzien.***

## **EEN GEVAARLIJKE EN STERVENDE WERELD**

**Naast enorme religieuze misleiding zouden volgens de voorspelling van Jezus Christus nog andere omstandigheden de wereld in haar greep houden?**

*“Julie zullen berichten horen over oorlogen en oorlogsdreiging. Laat dat je dan niet verontrusten, die dingen moeten namelijk gebeuren, al is daarmee het einde nog niet gekomen. 7 Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk tegen het andere . . .” (Matthéüs 24:6, 7).*

De eerste Wereldoorlog begon in 1914 en werd nauwelijks twee decennia later door de tweede wereldoorlog gevolgd. Beiden waren zo ontstellend bloedig en vernietigend, dat zij tot een wereldwijde inspanning leidden om blijvende vrede te realiseren, eerst door de Nationale Liga en daarna de Verenigde Naties. Ondanks deze nobele intenties heeft de wereld talloze andere grote oorlogen en kleinere gewapende conflicten laten zien. De wereld blijft gevaarlijk en onvoorspelbaar—en profetieën vertellen ons dat het zal verergeren.

**Heeft Jezus Christus nog een belangrijke gebeurtenis voorspeld, een die dikwijls gepaard gaat met oorlog?**

*“Overal zullen er hongersnoden uitbreken . . .” (vers 7).*

**Zullen andere omstandigheden ook voor veel lijden zor-**

**gen?**

*“En er zullen pestilentiën zijn . . .” (zelfde vers).*

De sociale onrust en verstoring van landbouw en distributiesystemen die oorlog vergezellen, leiden tot voedseltekorten en hongersnood. De hongerige, verzwakte slachtoffers van oorlog zijn ontvankelijk voor ziektes en epidemieën. De oorlog brengt verwoesting en onnoemelijke lijden en niet enkel voor de strijders zelf.

Natuurlijk

zijn niet alle hongersnoden en epidemieën strikt het resultaat van oorlog. Erosie van de bovenste aardlaag, minerale uitputting van de grond, verlies van akkerland, verontreiniging van water en grond, en corrupte regeringen en beleid dragen ook bij aan ons groeiende onvermogen om onszelf van voedsel te voorzien. Natuurrampen zoals droogte, overstromingen en abnormale hitte of koude vernietigen de gewassen kunnen ook hongersnoden voortbrengen. Ziekten volgen dikwijls snel om een verzwakte bevolking nog meer te teisteren.

Vele menselijke gewoonten—zoals het vervuilen van onze omgeving, slechte voedingsgewoonten, gebrek aan hygiëne en de opeenhoping in steden— leggen de basis voor hongersnoden en epidemieën. Met hetzelfde gemak waarmee in een paar uur de wereld rond reizen kunnen ongemerkt ziekten zich verspreiden.

**Heeft Jezus Christus natuurrampen voorspeld?**

*“En de aarde zal beven” (zelfde vers).*

**Zullen ondanks deze gruwelen de leefomstandigheden in de wereld verder verslechteren?**

*“Dat alles is het begin van de weeën” (vers 8).*

## **EEN PLOTSSELINGE EN GEVAARLIJKE WENDING DER GEBEURTENISSEN**

**Als deze tijd van weergalozе problemen nog langer zou voortduren, wat zou dan de gevolgen zijn?**

*“Want het zal een tijd zijn van enorme verschrikkingen, zoals er sinds het ontstaan van de wereld tot nu nooit geweest zijn en er ook niet meer zullen komen. En als die tijd niet verkort zou worden, dan zou geen enkel mens worden gered . . .” (Matthéüs 24:21, 22).*

Dit ongeëvenaarde tijdperk zal zo gevaarlijk blijken te zijn, dat tenzij God tussenbeide zou komen, alle levende wezens zouden sterven. Bestudeer aandachtig Matthéüs 24 om deze omstandigheden beter te begrijpen.

**Zal God toestaan dat de mensheid zichzelf volledig uitroeit?**

*“. . . en maar omwille van de uitverkorenen zal die tijd worden verkort” (Matthéüs 24:22).*

*“In die tijd zal Michaël opstaan, de grote vorst, die de kinderen van je volk ter zijde staat. Het zal een tijd van verdrukking zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan. In die tijd zal je volk worden gered: allen die in het boek zijn opgetekend” (Daniël 12:1).*

Alhoewel de mensheid tot aan de rand van zelfvernietiging zal worden gebracht, zal God tussenbeide komen om dit te

voorkomen. God zal deze tijd inkorten zodat enigen gespaard zullen worden. Dit is het goede nieuws dat uit het slechte zal voortkomen.

### **Kunnen mensen precies voorspellen wanneer deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden?**

*“Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken, ook de hemelse engelen en de Zoon niet, alleen de Vader weet het” (Matthéüs 24:36).*

*“Daarom moeten ook jullie klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht” (vers 44).*

*“Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip hij komt” (Matthéüs 25:13).*

### **Zullen deze gebeurtenissen plotseling komen?**

*“Want u weet zelf maar al te goed dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht. Als de mensen zeggen dat er vrede en veiligheid is, worden ze plotseling getroffen door de ondergang, zoals een zwangere vrouw door barensweeën. Vluchten is dan onmogelijk” (1 Thessalonicenzen 5:2, 3).*

### **Zullen vele mensen door deze plotselinge gebeurtenissen worden verrast?**

*“Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn wanneer de Mensenzoon komt. 38 Want zoals men in de dagen voor de vloed alleen maar bezig was met eten en drinken, met trouwen en uithuwelijken, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging, 39 en zoals men niet wist dat de vloed zou komen, totdat die kwam en iedereen wegnam, zo zal het ook zijn wanneer de Mensenzoon komt” (Matthéüs 24:37-39).*

Jesus zei dat de gebeurtenissen die naar Zijn terugkeer zouden leiden voor de meeste mensen als een verrassing zouden komen. Zij zullen zijn als de mensen in de dagen van Noach

die hun dagelijkse dingen doen en denken dat het leven door zal gaan zoals het altijd is geweest. Maar zij hadden het helemaal aan het verkeerde eind. Zij negeerden de waarschuwingen van Noach over de meer en meer gecorrumpeerde en ont-aarde wereld om hen heen—totdat het begon te regenen.

## **EEN PLECHTIGE WAARSCHUWING AAN GELOVIGEN**

### **Zullen sommigen een algemeen idee hebben wanneer deze gebeurtenissen gaan plaatsvinden?**

*“Maar u, broeders en zusters, u leeft niet in de duisternis, zodat de dag van de Heer u zou kunnen overvallen als een dief” (1 Thessalonicenzen 5:4).*

*“Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie ook weten, wanneer je dat alles ziet, dat het einde nabij is” (Matthéüs 24:32, 33).*

Alhoewel de Bijbel er duidelijk over is dat niemand het exacte tijdstip van de wederkomst van Christus zal weten, zeiden zowel Jesus als Paul dat de aanhangers van Christus de tekenen zouden moeten herkennen die hiertoe zouden leiden. Vele profetieën geven duidelijke details die ons kunnen helpen om erachter te komen wanneer die tijd nabij is. Daarom is het van vitaal belang dat u deze profetieën bestudeert in uw eigen Bijbel (het vergelijken van diverse vertalingen kan helpen uw begrip te vergroten). Lees: “Vertelt Profetie Ons Wanneer Jesus Christus Zal Terugkeren?” op pagina's 8-9.

### **Hoe dienen wij ons voor te bereiden voor deze gewichtige gebeurtenissen?**

*“. . . dus laten we niet slapen, zoals anderen, maar waken en op onze hoede zijn. 7 Wie slaapt, slaapt 's nachts, en wie zich bedrinkt, is 's nachts dronken; 8 maar laten wij, die toebehoren aan de dag, op onze hoede zijn, omgord met het harnas van geloof en liefde, en getooid met de helm van de hoop op redding. Want*

## **Glossary**

**Blind zijn:** Het niet in staat zijn om te zien. “In de Bijbel wordt blind zijn vaak gebruikt om iemands naïviteit op geestelijk vlak aan te duiden... een gebrek aan goed begrip als gevolg van ongelof” (*Unger's Bible Dictionary, "Blindness"*).

**Menselijk karakter:** De karaktereigenschappen, neigingen en het gedrag van een mens. Bij de geboorte is het menselijk karakter feitelijk neutraal. Echter, na verloop van tijd onder invloed van Satan, wordt het menselijke karakter vooral gekarakteriseerd door ijdelheid, jaloezheid, hebzucht en zelfrechtvaardiging. Aangezien we schepsels zijn met een wil wordt er van ons verwacht dat we egoïstische eigenschappen overwinnen en ons laten leiden door Gods Geest.

**Messias:** Een Hebreeuws woord dat letterlijk 'gezalfd' betekent wat geheel overeenkomt met het Griekse woord christos dat vertaald wordt met Christus. In Israël werden vroeger mensen en voorwerpen die een heilig doel hadden met olie begoten . . . De Israëlieten dachten er niet aan om een

koning te kronen, maar juist te 'zalven' met olie als hij de troon besteeg . . . [De komende Messias] zal de wereldmachten vernietigen met Zijn oordeel, Israël verlossen van haar vijanden, en haar heroprichten als een natie. De Messias is de Koning van dit komende koninkrijk en van Zijn politieke en religieuze domein zullen allen naties zich onderwerpen. Zijn missie is om Israël af te lossen en Zijn Heerschappij zal universeel zijn. Dit is het heldere beeld van de Messias in bijna alle schriften van het Oude Testament welk naar Hem wijzen” (*The Zondervan Pictorial Bijbel Woordenboek, "Messiah"*).

**Profetie:** Een voorspelling van hetgeen dat gaat gebeuren. “Een redevoering uitgaande van goddelijk inspiratie van de doelen van God, door de kwade te verwijten en manen, of het openbaren van verborgen dingen; vooral door het voorzeggen van toekomstige gebeurtenissen” (*Gereviseerde Thayer's Griekse Engels Lexicon, "Propheteia"*).

**Teken:** “De verzamelnaam van diverse Hebreeuwse en Griekse woorden, welk doorgaans een wonderbaarlijk, of, tenminste, een goddelijke sein aanduiden van een (algemene) toekomstige gebeurtenis” (*Unger's Bibelse Woordenboek, "Sign"*).



## VERTELT PROFETIE ONS WANNEER CHRISTUS WEDERKEERT??

“Zeg ons, wanneer zal dat geschieden, en wat is het teken van uw komst en van de voleindiging der wereld?” Met deze woorden spoorden de discipelen van Jezus Hem aan te vertellen welke gebeurtenissen of omstandigheden het tijdstip van Zijn wederkomst zouden markeren (Mattheus 24.3).

Jezus legde uit dat sommige tekenen dat Zijn wederkomst op handen was overduidelijk zouden zijn. Hij merkte op dat, net als een ontlukend vijgeblad het onmiskenbare bewijs vormt van de aankomende zomer, "Zo moet ook jij, wanneer jij dit alles ziet, weten, dat Mijn wederkomst nabij is, voor de deur!" (verzen 32-33).

God geeft in Zijn woord de grote lijnen en volgorde van profetische gebeurtenissen. Sommige details zijn op dit moment in de geschiedenis nog niet te voorzien. Onder de vele profetieën die leiden tot Christus' wederkomst zijn echter belangrijke gebeurtenissen en omstandigheden die in de geschiedenis duidelijk naar voren komen.

### 1ste situatie: de mens kan het leven op aarde vernietigen

De 1ste van deze profetieën heeft met de specifieke situatie te maken die alleen zou bestaan als de eindtijd naderbij komt. Christus zei tegen Zijn discipelen dat de eindtijd een tijd zal zijn van "grote verdrukking, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal. En indien die dagen niet ingekort werden, *zou geen vlees behouden worden*; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort" (Mattheus 24:21-22).

Jezus waarschuwde dat er een tijd zou komen wanneer de vernietigende krachten van de mensheid zo enorm zouden zijn dat al het leven van de aarde zou kunnen worden weggevaagd.

De mensheid heeft sinds het begin van de geschiedenis oorlog gevoerd maar had nog nooit tevoren de mogelijkheid —met stenen, pijl en boog, kanon en automatische wapens— om de mensheid weg te vagen en deze profetie in vervulling te laten gaan. Deze situatie veranderde in 1945 met het tot ontploffing brengen van de eerste nucleaire bommen. Met duizenden atoomwapens binnen handbereik, heeft de mensheid de afschuwelijke mogelijkheid om het menselijke leven op deze planeet vele malen te vernietigen.

Deze situatie kwam nog nooit eerder voor in de geschiedenis tot het einde van de 20ste eeuw. Christus voorspelde dat als de mensheid aan zijn lot werd overgelaten precies dit zou gebeuren. Dit is één van de redenen dat Hij móest komen om de mensheid tegen zichzelf in bescherming te nemen.

### 2de situatie: het moderne Israël

De 2de situatie die zal bestaan voordat Jezus Christus wederkeert heeft te maken met het bestaan van de natie Israël.

Profetieën in de boeken Joël, Zacharias en elders in de Bijbel wijzen op een georganiseerde en grotendeels Joodse aanwezigheid in Jeruzalem voor Jezus' tweede komst. Daniël 12:11 is een indicatie dat rituele offeranden hersteld en onderbroken zullen worden voor Christus' terugkeer. Jezus waarschuwde zelf "Wanneer jij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniël gesproken is, op de heilige plaats ziet staan...laten dan wie in Judea zijn, vluchten naar de bergen" (Mattheus 24:15-16).

De verwoesting van de tempel zoals diverse malen beschreven in Daniël 8-12 heeft te maken met het vervuilen van de offeranden en de heilige plaatsen in Jeruzalem. Om deze profetieën in vervul-

ling te kunnen laten gaan, dient er op z'n minst een altaar in een "heilige plaats" te zijn als er geen tempel wordt gebouwd.

In Ezra 3 lezen we, dat na de verwoesting van de eerste tempel, terugkerende Joden offers brachten in de daarvoor bestemde plaatsen eeuwen voordat de tweede tempel was gebouwd. Een moderne variant van het systeem van offeranden zou daarom mogelijk moeten zijn zonder dat daarvoor een tempel gebouwd wordt.

Voor de 20ste eeuw leken dit onmogelijkheden. De Joden waren reeds bijna 2000 jaar lang uit elkaar verspreid. De Joden beschikten niet over de militaire kracht, eenheid of hulp om naar hun oorspronkelijke land terug te keren. Maar toch gebeurde dit. Toen het land in 1948 vorm begon te krijgen leek het erop dat de Joden nooit Jeruzalem in handen zouden krijgen. Maar in de Zesdaagse Oorlog in 1967 nam Israël de verdeelde stad in handen.

Het was onmogelijk om Christus' profetie in vervulling te laten gaan terwijl de Arabieren en Turken over de stad regeerden. Dat Israël de macht over Jeruzalem in 1967 weer overnam baande tevens de weg voor de vervulling van deze profetie.

De vervulling van sommige profetieën die vereist zijn voor de vervulling van Christus' profetie zijn zich nog niet aan het voltrekken. De Israëlische regering besloot, om verdere religieuze spanningen te voorkomen, dat de Tempelberg - de plaats waar de tempel heeft gestaan en dierofferanden plaatsvonden - onder het gezag van Moslim autoriteiten zou blijven. Sinds 1989 zijn er echter georganiseerde pogingen aan de gang om de bouw van een tempel voor te bereiden. Enkele Joodse groeperingen zijn openlijk de uitvoering van dit plan aan het organiseren.

Op dit moment in de geschiedenis bestaat er slechts een kleine minderheid van Joden die geloven dat het hun verantwoordelijkheid is om de tempel zonder goddelijke interventie te herbouwen. Een meerderheid van het hedendaagse Israël overwegend vrijzinnig; en het zou een enorme toename in religieuze belangstelling vereisen om voldoende steun op te wekken voor de wederopbouw van de tempel of hernieuwde offeranden.

Dat is de situatie op dit moment. Natuurlijk kunnen deze omstandigheden razendsnel veranderen in het wispelturige politieke klimaat van het Midden Oosten.

### 3de situatie: een nieuwe wereldmacht

De 3de situatie heeft te maken met de laatste opkomst van het Romeinse Rijk, waarover uitgebreid wordt geprofeteerd in de boeken Daniël en Openbaringen.

De profeet Daniël die de droom van Nebukadnessar van een enorm beeld uitlegde, sprak van een opeenvolging van "koninkrijken" op het wereldtoneel. De eerste van deze koninkrijken werd gevormd door het Babylonische rijk onder Nebukadnessar zelf (Daniël 2:28-38). Het zou gevolgd worden door 3 andere koninkrijken (verzen 39-40). Deze vier koninkrijken waren het Babylonische, het Perzische, Grieks Macedonische en het Romeinse Rijk.

Over het vierde en laatste koninkrijk zei Daniël dat het "hard zal zijn als ijzer; juist als ijzer alles verbrijzeld en vermorzelt; en gelijk ijzer, dat vergruizelt, zal dit die allen verbrijzelen en vergruizelen" (vers 40). Rome was inderdaad overheersender dan dat van haar voorgangers, en nam de overblijfselen hiervan op in een regering die eeuwenlang duurde.

Daniël openbaarde andere fascinerende profetische details over dit koninkrijk. Het deel van het beeld in Nebukadnessar's droom dat het Romeinse Rijk voorstelde, de voeten en tenen, was samengesteld uit "deels van pottenbakkersleem en deels van ijzer". Dit betekent dat het "zal iets van de hardheid van het



ijzer aan zich hebben", maar ook dat het "hard en ten dele broos zal zijn". Net als "ijzer vermengd met kleiachtig leem geen samenhangend geheel vormen" de onderdelen van dit koninkrijk niet lang stevig aan elkaar verbonden zou zijn (verzen 41-43).

Dan zegt Daniël "in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten, dat in eeuwigheid niet zal te gronde gaan...het zal al die koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde maken, maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid"(vers 44). Dit is duidelijk een profetie van het Koninkrijk van God dat door de wederkomst van Jezus Christus op aarde wordt bewerkstelligd.

Maar is er iets mis met de volgorde van de gebeurtenissen? Het is duidelijk dat het Koninkrijk van God niet gevestigd werd in de dagen van het Romeinse Rijk. Jezus is niet gekroond als de oppermachtige heerser van de wereld (1 Johannes 5:19). Had Daniël het bij het verkeerde eind wat de tijdstip van deze gebeurtenissen betreft?

### Daniëls profetie begrijpen

Het antwoord wordt gevonden als we andere profetieën



**Profetie openbaart specifieke omstandigheden vlak voor Christus terugkomst: Zoals de mensheid**

**in staat zal zijn om het menselijk leven volledig te verwoesten.**

onderzoeken die over dit vierde koninkrijk spreken. We leren dan, dat het Romeinse Rijk verre van verleden tijd is, en opnieuw zal oprijzen!

De apostel Johannes kreeg een visioen van de gebeurtenissen die plaats zouden vinden tijdens de resterende geschiedenis van de mensheid. Net als Daniël, inspireerde God Johannes te schrijven over de gebeurtenissen die zouden leiden tot Christus' tweede komst. Openbaring 19 beschrijft Zijn glorieuze terugkomst naar aarde, met de omverwerping en vernietiging van "het beest en de koningen der aarde en hun legerscharen" als hoogtepunt (Openbaringen 19:19-20).

Dit "beest" komt overeen met het vierde koninkrijk, het Romeinse Rijk, zoals gezien in de symbolen van de droom van Nebukadnessar en uitgelegd door Daniël. Zowel het beest dat Johannes zag in zijn visioen als het beeld dat door Daniël werd uitgelegd zullen bestaan en door Jezus Christus worden vernietigd bij Zijn wederkomst. Profetie laat ons zien dat het beest en het Romeinse Rijk één en hetzelfde zijn.

### Een koninkrijk dat zal oprijzen

Openbaringen 17 geven ons nadere details die ons helpen te begrijpen wat de identiteit van deze heerschappij is en hoe het zowel in de oudheid kon bestaan als bij Christus' wederkomst. Dit hoofdstuk beschrijft een "scharlakenrood beest...en het had zeven koppen en tien horens" (vers 13). Het wordt beschreven als bestaand, dan verdwenen, dan weer bestaand (vers 8 en 11). Dit geeft ons de sleutel om de puzzel die profetieën soms vormen in elkaar te passen. Het Romeinse Rijk bestond in het verleden, bestaat nu niet, maar zal weer oprijzen in volle glorie.

Het beeld dat door Daniël werd uitgelegd had voeten en tenen ijzer vermengd met klei. In Openbaringen 17 zien we wat de 10

tenen van het ijzer en klei mengsel betekenen. De 10 tenen komen overeen met de 10 horens van het beest dat Johannes zag. "En de tien horens die gij zaagt, zijn tien koningen, die nog geen koningschap hebben ontvangen, maar één uur ontvangen zij macht als koningen, met het beest. Dezen zijn één van zin en geven hun kracht aan het beest. Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam zal hen overwinnen - want Hij is de Here der heren en de Koning der koningen ..." (verzen 12-14).

Nu wordt het beeld helderder. Net voor Christus' wederkomst zullen 10 "koningen"—het originele Grieks heeft de betekenis van heersers, niet specifiek koningen - zullen zich verenigen in een politieke, economische aan militaire alliantie. Sommigen zullen sterker zijn dan andere, net als ijzer sterker is dan klei. Omdat de diverse nationaliteiten en culturen voorstellen, zullen zij in andere opzichten verdeeld zijn, maar in hun loyaliteit aan het beest zijn ze eensgezind. De kracht en gezag dat deze bond voortbrengt zal slechts van korte duur zijn. Bij Jezus wederkomst maken zij de fatale fout om tegen Christus in opstand te komen, waarop zij vermorzeld en vernietigd zullen worden.

Sommigen vragen zich af of de huidige ontwikkelingen van de Europese eenwording op enigerlei wijze verband houden met deze

geprofeteerde macht. Het is interessant om de geschiedkundige wortels die basis vormen van de Europese Unie in ogenschouw te nemen. Michael Elliot van Newsweek

schreef: "In januari 1957, ondertekenden 6 landen een verdrag op de plek van het oude Romeinse Hoofdstad en legde daarmee de basis voor de Europese Economische Unie...de toenmalige Belgische minister van buitenlandse zaken Paul-Henri Spaak herinnert zich dat zijn baas op de vraag "Denkt u dat we de eerste steen hebben gelegd van een nieuw Romeins Rijk?", antwoordde "Wij hadden op die dag heel erg het gevoel dat we Romeinen waren". (Newsweek, int.editie, 29 januari 1996).

Het idee van een nieuw Romeinse Rijk was tenminste in de gedachten van de grondleggers van deze organisatie van landen en heeft sindsdien een vlucht genomen als barrières voor integratie één voor één zijn geslecht en een grotere samenwerking op economisch en militair vlak zijn aangegaan. De tijd zal leren waar deze ontwikkelingen toe leiden—en hoe snel.

Met de mogelijkheid van de mensheid om zichzelf op allerlei manieren te vernietigen, met de Israëlitische controle over Jeruzalem en de wil onder enige Israëlieten om de tempel en de offeranden weder op te bouwen, en met de vastberaden pogingen onderweg om de landen van Europa te verenigen, zouden we er verstandig aan doen om acht te slaan op de bijbelse profetieën en de relatie die deze hebben met de situatie in de wereld te negeren.

De beschreven scenario's lijken de meest voor de hand liggende wijze te zijn waarop de profetieën van Daniël en Openbaringen in vervulling kunnen gaan in het licht van de huidige situatie. Maar of dat het geval zal zijn of niet, de Bijbel blijft het geïnspireerde Woord van God. Deze profetieën *zullen* in vervulling gaan ongeacht of wij alle details begrijpen.

To learn more, request the free booklets *The Book of Revelation Unveiled*, *You Can Understand Bible Prophecy* and *The United States and Britain in Bible Prophecy*.

*Gods bedoeling met ons is niet dat wij veroordeeld worden, maar dat wij gered worden door onze Heer Jezus Christus. Hij is voor ons gestorven opdat wij, of we nu op aarde zijn of gestorven zijn, samen met hem zullen leven. Dus troost elkaar en wees elkaar tot voorbeeld, zoals u trouwens al doet" (1 Thessalonicenzen 5:6-11).*

*"Pas op dat jullie hart niet afgestompt raakt door de*



*roes en de dronkenschap en de zorgen van het dagelijks leven, zodat die dag jullie overvalt,*

*35 onvoorspelbaar als een val die dichtklapt.*

## **Het rode paard en rijder die klaarblijkelijk oorlog voorstellen.**

*Want plotseling zal hij komen over allen die waar ook op aarde wonen. 36 Wees waakzaam en bid onophoudelijk om te ontkomen aan de dingen die gebeuren gaan en om voor de Mensenzoon te kunnen verschijnen" (Lucas 21:34-36).*

*"Ziet toe, blijft waakzaam, Want gij weet niet, wanneer het de tijd is. Gelijk een mens, die buitenlands ging, zijn huis overliet en aan zijn slaven volmacht gaf, aan ieder zijn werk, en den deurwachter opdroeg te waken." (Marcus 13:33-34).*

*"Wees dus waakzaam, want jullie weten niet wanneer de heer des huizes komt, 's avonds, of midden in de nacht, of bij het eerste hanengekraai, of 's morgens vroeg. 36 Laat hij jullie niet slapend aantreffen wanneer hij plotseling komt. 37 Wat ik tegen jullie zeg, zeg ik tegen iedereen: wees waakzaam!" (versen 35-37)*

*"Herinner u dat u de boodschap hebt ontvangen en begrepen. Houd eraan vast en breek met het leven dat u nu leidt. Maar als u niet wakker wordt, kom ik onverwacht als een dief, op een tijdstip dat u niet kent" (Openbaring 3:3).*

Het Woord van God geeft aan ons een overvloed aan informatie zodat wij geestelijk voorbereid kunnen zijn op deze gebeurtenissen: ". . . Laten we niet slapen. . . Wees oplettend en nuchter. . . [Omgord u] met het harnas van geloof en liefde en getooid met de helm van de hoop op redding. . . Wees waakzaam. . . [Bid] onophoudelijk om te ontkomen aan de dingen die gebeuren gaan. . . Houd eraan vast en breek met het leven dat u nu leidt. . ."

De apostel Paul beschrijft helder de houding, benadering en perceptie van de mensheid in het einde der tijden: "Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen: want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, verraderlijk, roekeloos, opge-

blazen met meer liefde voor genot dan voor God." (2 Tim. 3:1-4).

Aan het einde van dit tijdperk, zullen mannen en vrouwen volkomen egoïstisch en zelfingenomen zijn. Zij zullen blind zijn voor het toenemende gevaar - en verrast worden. Als we God's vermaning niet ter harte nemen om nuchter te zijn, oplettend en op onze hoede, dan lopen we het risico om in slaap te vallen en geestelijk onvoorbereid - en zullen we de gevolgen ondervinden van onze nalatigheid.

## **Zullen sommigen aannemen dat Jezus Christus helemaal niet zal terugkeren?**

*"Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen, en zeggen: waar blijft de belofte van zijn komst? Want sedert de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zó, als het van het begin der schepping af geweest is." (2 Petrus 3:3-4).*

## **Hoe kijkt God aan tegen het tijdstip Christus' wederkomst?**

*"Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als één dag. De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen." (versen 8-9).*

Peter vertelt ons dat sommigen de omstandigheden die leiden tot Christus' terugkeer verkeerd zullen begrijpen omdat zij een beperkt menselijk begrip van tijd hebben in plaats van het perspectief van God. God die onsterfelijk is en eeuwig en altijd heeft bestaan, kijkt niet op dezelfde manier naar tijd zoals wij dat doen. Als trends en gebeurtenissen zich niet ontwikkelen zoals wij denken dat zij zouden moeten, of wanneer Jezus niet terugkeert wanneer wij dat verwachten, vallen sommigen in de val om aan te nemen dat de bijbelse beloften en voorspellingen niet meer zullen plaatsvinden.

Deze mensen, zei Peter, maken een fundamentele fout. Zij maken de fout te erkennen dat God geduldig is, en dat Hij ons de tijd wil geven om berouw te tonen en naar Hem te gaan om ons te bekeren. "God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden der onwetendheid, heden aan de mensen, dat zij allen overal tot bekering moeten komen; omdat Hij een dag heeft bepaald, waarop Hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen." (Handelingen 17:30-31).

## **HET BOEK OPENBARING: EEN TIJDSHEMA VOOR DE EINDTIJD**

### **Geeft het boek Openbaringen ons bijkomende details over gebeurtenissen die leiden tot de terugkeer van Christus?**

*"Openbaring van Jezus Christus, welke God Hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen hetgeen weldra moet geschieden, en welke Hij door de zending van zijn engel aan zijn dienstknecht Johannes heeft te kennen gegeven. Deze heeft van het woord Gods getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus, alles wat hij gezien heeft. Zalig hij, die voorleest, en zij, die horen de woorden der profetie, en bewaren, hetgeen daarin geschreven staat, want de tijd is nabij.*

(Openbaring 1:1-3).

Het boek Openbaringen—een onthulling van de toekomst—is geschiedenis die vooraf geschreven wordt. Het beschrijft gedetailleerd de gebeurtenissen die naar de terugkeer van Christus leiden, en vertelt ons wat daarna te gebeuren staat. Zoek de schriftgedeelten op en lees de verzen en de passages in uw eigen Bijbel.

### **Bevestigt het boek van Openbaring de volgorde van gebeurtenissen van een eerdere profetie van Jezus Christus?**

Lees en bestudeer Openbaringen 6:2-8 aandachtig. Hier zijn dezelfde omstandigheden aanwezig als Jezus Christus voorspelde in de Olijf profetie beschrijf in de vorm van symbolen: de vier ruiters van de Apocalyps.

Het witte paard vertegenwoordigt een machtig en overheersend religieuze misleiding. (Enige nemen aan dat de berijder van dit paard Jezus Christus is, maar een vergelijking met de beschrijving van de terugkerende Christus in Openbaring en de opeenvolging van gebeurtenissen die Christus gaf in de Olijf profetie en het boek van Openbaringen, tonen aan dat deze niet hetzelfde zijn).

Het rode paard (de kleur van vuur en bloed) en zijn berijder vertegenwoordigen duidelijk oorlogvoering. Het zwarte paard en berijder beelden hongersnood af (merk het commentaar op over de ongehoord hoge prijzen van voedsel). Het ziekelijke gekleurde bleke paard vertegenwoordigt de ziekten die onvermijdelijk volgen op oorlogvoering en voedseltekorten.

### **Wat zal de impact zijn op de mensheid als gevolg van de omstandigheden die beschreven worden door deze vier ruiters?**

*"... En hun werd macht gegeven over het vierde deel der aarde om te doden, met het zwaard, met de honger, met de zwarte dood en door de wilde dieren der aarde"*  
(Openbaringen 6:8).

Volgens deze profetie zullen er mogelijk honderden miljoenen mensen sterven door oorlog, geweld, verhongering en ziekte. Deze rampen zullen ook dieren treffen, die ook een grote tol van menselijk leven zullen eisen door plundering en verspreiding van ziekten.

### **Hoe beeldt Openbaringen de opeenvolging van gebeurtenissen af die aan de wederkomst van Christus vooraf zullen gaan?**

*"En ik zag in de rechterhand van Hem, die op de troon zat, een boekrol, beschreven van binnen en van buiten, welverzegeld met zeven zegels"* (Openbaring 5:1).

Het boek van Openbaring beschrijft de gebeurtenissen in de Olijf profetie middels een serie van zeven "zegels". In de tijd van de apostel Johannes die dit boek onder de inspiratie van Jezus Christus (Openbaring 1:1-2) schreef, werd officiële correspondentie gewoonlijk vastgemaakt met een wassen zegel. Om te lezen wat binnen was, moest het zegel verbroken worden en de rol afgerold worden. Dit is wat Johannes in een visioen zag. (Bestudeer vooral de grafieken op pagina 12 om de opeenvolging van gebeurtenissen in het boek Openbaringen beter te begrijpen).

### **Wat symboliseren deze zeven zegels?**

Openbaring 6 beschrijft de opening van de eerste zes zegels, die belangrijke gebeurtenissen en trends afbeelden. U zou dit volledige hoofdstuk aandachtig moeten lezen. De eerste zes zegels zijn:

- Eerste zegel (vers 2): godsdienstige misleiding (vergelijkt u Mattheüs 24:4-5).
- Het tweede zegel (verzen 3-4): oorlog (vergelijkt u Mattheüs 24:6-7).
- Het derde zegel (verzen 5-6): hongersnood (vergelijkt u Mattheüs 24:7).
- Het vierde zegel (verzen 7-8): ziekte (vergelijkt u Mattheüs 24:7).
- Het vijfde zegel (verzen 9-11): beproeving en vervolging van ware Christenen (vergelijkt u Mattheüs 24:9-13; Lucas 21:12-19).
- Het zesde zegel (verzen 12-14): een aardbeving en heerlijke tekens (vergelijkt u Mattheüs 24:7; Lucas 21:11).

### **Wat is uniek aan het zevende zegel?**

*"En toen Hij het zevende zegel opende, kwam er een stilte in de hemel, ongeveer een half uur lang. En ik zag de zeven engelen, die voor God staan, en hun werden zeven bazuinen gegeven."* (Openbaringen 8:1,2).

Het zevende zegel is in zeven "bazuinen" verdeeld, die verdere gebeurtenissen openbaren die leiden naar de terugkeer van Christus. Deze gebeurtenissen, die in de profetie van de Olijf niet beschreven zijn, worden soms omschreven als "de zeven bazuinplagen". Het zevende zegel bevat de volgende zeven gebeurtenissen. Lees vooral alles van Openbaring 8 en 9, die de gebeurtenissen beschrijven die gebeuren bij de eerste zes bazuinen.

De eerste zes bazuinplagen zijn:

• De eerste bazuin (Openbaring 8:7): verwoesting van de vegetatie van aarde.

• De tweede bazuin (verzen 8-9): verwoesting van oceanen en zeeën.

• De derde bazuin (verzen 10-11): verwoesting van rivieren en zoetwater.

• De vierde bazuin (vers 12): zon, maan en sterren verdonkerden gedeeltelijk.

• De vijfde bazuin (Openbaring 9:1-11): pijnlijke lichamelijke aandoeningen.

• De zesde trompet (verzen 13-19): een enorme rivaliserende militaire macht.



***Volgens profetie zullen er honderden miljoenen mensen sterven door oorlog, verhongering en ziekte..***

## Wat gebeurt er tengevolge van deze zesde bazuinenplaa?

*“Door deze drie plagen het derde deel van de mensen gedood. . .” (Openbaring 9:18).*

Hier lezen wij dat een andere derde van de inwoners van aarde door dit enorme leger van 200 miljoen man (vers 18) zal sterven. Deze komen nog bovenop al diegenen die hun leven eerder hebben verloren. Deze beangstigende profetieën helpen ons te begrijpen hoe al het leven op aarde met uitsterven zal worden bedreigd!

## Hoe reageren de mensen op deze gebeurtenissen? Beker en zij zich eindelijk van hun boosheid en keren zij zich tot God?

*“En wie van de mensen overgebleven waren, die niet gedood waren door deze plagen, bekeerden zich toch niet van de werken hunner handen, om de boze geesten niet (meer) te aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, die niet kunnen zien, noch horen of gaan, en zij bekeerden zich niet van hun moorden, noch van hun toverijen, noch van hun hoerrij, noch van hun dieverijen.” (verzen 20, 21)*

Ongelofelijk als het klinkt, zelfs nadat de mens vreselijke rampspoed over zichzelf heeft gebracht en nadat God is begonnen hem voor zijn opstandigheid en zonden te straffen, zal de mens er nog steeds voor kiezen zijn Schepper te trotse-

ren. Hij zal verder gaan in dezelfde richting en de mensheid naar de rand van uitsterven brengen.

## Wat gebeurt er wanneer de zevende bazuin klinkt?

*“En de zevende engel blies de bazuin en luide stemmen klonken in de hemel, zeggende: Het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Here en aan zijn Gezalfde, en Hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden!” (Openbaring 11:15).*

*“Want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan” (1 Thessalonicenzen 4:16).*

Het bazuingeschal van de zevende trompet kondigt de triomfantelijke terugkeer van Jezus Christus naar aarde aan. "De koninkrijken van deze wereld" komen onder de heerschappij van Christus als het Koninkrijk van God uiteindelijk op aarde gevestigd is! Tegelijkertijd zullen "de doden in Christus opstijgen"; God's trouwe dienaars uit de hele geschiedenis zullen uit hun graven opstaan tot eeuwig leven met Jezus Christus (1 Korinthiërs 15:51-53).

Om deze belangrijke onderwerpen beter te begrijpen, vraag onze gratis boekjes aan "Wat is uw bestemming?", "Wat gebeurt er na de dood" en "Het Evangelie van het

## Verhaallijn van het boek Openbaring

### Zeven zegels

1. Valse religie (Openbaring 6:1-2; vergelijk met Mattheus 24:4-5, 11, 23-25)
2. Oorlog (Openbaring 6:3-4; vergelijk met Mattheus 24:6-7)
3. Hongersnood (Openbaring 6:5-6; vergelijk met Mattheus 24:7)
4. Ziektes (Openbaring 6:7-8; vergelijk met Mattheus 24:7)
5. Verdrukking en vervolging (Openbaring 6:9-11; vergelijk met Mattheus 24:8-12, 21-22)
6. Tekenen in de hemel (Openbaring 6:12-17; vergelijk met Matthew 24:29)

### Zeven bazuinen

1. Verwoesting van gewas (Openbaring 8:7)
2. Verwoesting van de oceanen en leven in zee (Openbaring 8:8-9)
3. Verdelging van rivieren en drinkwater (Openbaring 8:10-11)
7. Zeven bazuinen 4. Verduistering zon, maan en sterren (Openbaring 8:12)
5. Pijnigend zielenleed (Openbaring 9:1-12)
6. Enorm militair vernietiging (Openbaring 9:13-19)
7. Zeven laatste plagen (Openbaring 15:1; 16:1-21)

## Armageddon and terugkomst van Jezus Christus

## Overzicht Hoofdstukken in het boek Openbaring

Hfdst	Onderwerp	Invoeging*
1.	Introductie	
2-3.		Boodschap aan de 7 gemeenten
4-5.	Achtergrond	
6.	Eerste zes zegels	
7.	144,000 en de grote schare	
8-10.	De Bazuinen en plagen	
11.	De twee getuigen	
12.		De ware gemeente
13.		De twee beesten
14.		De drie boodschappen
15-16.	De laatste 7 plagen	
17-18.		De valse gemeente
19.	Terugkomst van Jezus Christus	
20.	Het Millennium	
21-22.	De nieuwe hemel en nieuwe aarde	

\*Een aantal hoofdstukken zijn tussengevoegd, hoewel de meeste in chronologische volgorde zijn opgesteld. Deze hoofdstukken beschrijven achtergrond, en informatie die geen deel uitmaken van de verhaallijn en een periode van meerdere eeuwen bestrijken.



Koninkrijk" die deze onderwerpen nog uitvoeriger behandelen.

### Zal Jezus Christus letterlijk terugkeren naar onze aarde?

*"Zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die vóór Jeruzalem ligt aan de oostzijde; dan zal de Olijfberg middendoor splijten, oostwaarts en westwaarts, tot een zeer groot dal, en de ene helft van de berg zal noordwaarts wijken en de andere helft zuidwaarts" (Zacharia 14:4).*

Dit is overduidelijk een beschrijving dat Jezus letterlijk in persoon terugkeert naar de aarde. Jezus Christus zal terugkeren naar de Olijfberg, die Jeruzalem van de oostzijde overziet. Een massieve aardbeving zal de berg dan in twee helften splijten en een nieuwe vallei openen die van het oosten naar westen van Jeruzalem tot de Judea- woestijn loopt.

### Waarom zal Jezus Christus naar de aarde terugkeren?

*"Pilates dan zeide tot Hem: Zijt Gij dus toch een koning? Jezus antwoordde: Gij zegt, dat Ik koning ben. Hiertoe ben Ik geboren en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen..." (Johannes 18:37).*

Vlak voor de terechtstelling van Jezus voor Zijn kruisiging, vroeg de Romeinse bestuurder, Pontius Pilate, Hem of de geruchten over zijn koningschap waar waren. Jezus antwoordde dat dit waar, dat Hij inderdaad geboren was om een koning te zijn. Maar Hij vertelde Pilates ook, "Mijn koninkrijk is niet van deze wereld" (vers 36). Het doel van Christus was op dat moment niet om de Romeinse regering omver te werpen en het koninkrijk van Israël te herstellen, hetgeen volgens de mensen de bedoeling was van de Messias. Jezus' koninkrijk—het Koninkrijk van God—zou pas ver in de toekomst op aarde gevestigd worden. Lees ook "Was Jezus de Beloofde Messias?" op pagina's 14-15.)

### Werd de bestemming van Jezus Christus geprofeteerd aan Maria vóór Zijn conceptie en geboorte?

*"En de engel zeide tot haar: Wees niet bevrees, Maria; want gij hebt genade gevonden bij God. En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, en gij zult Hem de naam Jezus geven.. Deze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogsten genoemd worden, en de Here God zal Hem de troon van zijn vader David geven, en Hij zal als koning over het huis van Jakob heersen tot in eeuwigheid, en zijn koningschap zal geen einde nemen." (Lukas 1:30-33).*

De engel vertelde Maria dat haar zoon voorbestemd was om over het huis van Jakob te heersen" —de herstelde 12 stammen van de Israëliet natie—in een koninkrijk dat geen einde hebben zou.

### Is Jezus Christus' koninkrijk —het Koninkrijk van God— een letterlijk koninkrijk?

*"Ik bleef toekijken in de nachtgezichten en zie, met de wolken des hemels kwam iemand gelijk een mensenzoon; hij begaf zich tot de Oude van dagen, en men leidde hem voor deze; en hem werd heerschappij gegeven en eer en koninklijke macht, en alle volken, natiën*

*en talen dienden hem. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet zal vergaan, en zijn koningschap is een, dat onverderfelijk is." (Daniël 7:13, 14).*

In een visioen zag de profeet Daniël Jezus Christus—"gelijk een mensenzoon"—naar God de Vader komen—"de Oude van dagen". In dit visioen werd Christus "heerschappij gegeven en eer en koninklijke macht" waarin "alle volken, natiën en talen dienden Hem". Merk op dat Hij over fysieke mensen en naties van alle talen zal regeren. Dit is duidelijk een beschrijving van een letterlijke heerschappij over fysieke mensen van vlees en bloed.

### Wat zal de titel van Jezus Christus bij Zijn terugkeer zijn?

*"En Hij heeft op zijn kleed en op zijn dij geschreven de naam: KONING DER KONINGEN EN HERE DER HEREN." (Openbaring 19:16).*

Jezus Christus was voorbestemd om te regeren! Zijn koninkrijk werd aangekondigd door de Hebreeuws profeten, geopenbaard aan Maria vóór Zijn conceptie en geboorte en door Christus zelf. Hij zal terugkeren naar de aarde om over alle koninkrijken, regeringen, mensen en naties te heersen. Hij zal de opperste autoriteit, de Koning der Koningen en de Heer der heerscharen over de hele aarde zijn!

## EEN ONZICHTBARE KWADE MACHT

Wij hebben de voorspelling gelezen dat de wereld een gevaarlijke plaats zou zijn in de eindtijd. Menselijk handelen hebben ons aan de rand van uitsterven gebracht. Maar waarom denken en handelen wij op zo'n zelfvernietigend manier? Is er nog een factor—een die door weinigen wordt herkend—aan het werk om het menselijke gedrag te beïnvloeden?

### Wat is de hoofdoorzaak voor de wijdverspreide geestelijke blindheid die mensen van begripvolle de waarheid van God afhoudt?

*"Indien dan nog ons evangelie bedekt is, is het bedekt bij hen, die verloren gaan, ongelovigen, wier overleggingen de god dezer eeuw met blindheid heeft geslagen, zodat zij het schijnsel niet ontwaren van het evangelie der heerlijkheid van Christus., die het beeld Gods is." (2 Corinthiërs 4:3,4).*

Er is een reden waarom zo weinig mensen de waarheid van God begrijpen en accepteren: *Satan de duivel*. Deze machtige, onzichtbare geest is een meester in leugens en misleiding. Als het brein achter de religieuze misleiding die de wereld in haar greep houdt, heeft hij mensheid verblind voor de waarheid van God. Iedereen van ons is op tot een zekere hoogte ten prooi gevallen aan zijn leugens.

De Verenigde Kerk van God biedt deze Bijbelcursus aan, het tijdschrift *Het Goed Nieuws* en andere literatuur om u te helpen de waarheid van de Bijbel te begrijpen—ongeacht hoe anderen de Bijbel uitleggen.

### Hoe wijdverbreid is de invloed van Satan in de wereld?

*"En de grote draak werd (op de aarde) geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem." (Openbaring 12:9).*

"Wij weten dat wij uit God zijn en de gehele wereld in het boze ligt"(1 Johannes 5:19).

Deze verzen openbaren dat Satan de wereld domineert. Zijn invloed is zo doordringend dat hij zelfs "de god dezer eeuw" (2 Korinthiërs 4:4) wordt genoemd. Apart van God, zijn mensen onder zijn macht en overheersing (Handelingen 26:18). Dit is niet de wereld van God, maar die van de duivel.

### Does Satan play a major role in human sin and suffering? Speelt Satan een belangrijke rol in menselijk lijden en zonde?

*"[Satan] was een mensenmoordenaar van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij een leugen spreekt, spreekt hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard want hij is een leugenaar en de vader der leugen" (Johannes 8:44).*

Satan heeft niet stilgezeten om de mensen te beïnvloeden vanaf de tijd van onze eerste voorouders, Adam en Eva. Hij heeft ze succesvol weggeleid van God (Genesis 3). Sindsdien,

heeft de mensheid als een geheel gekozen om apart van God te leven.

### Wat is het natuurlijke resultaat van deze geestelijke blindheid en tekort aan kennis van God?

*"Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis . . ." (Hosea 4:6).*

### Kan de mens apart van God en zonder Zijn kennis de juiste beslissingen nemen?

*"Soms schijnt een weg iemand recht, maar het einde daarvan voert naar de dood" (Spreuken 14:12; 16:25).*

*"Ik weet, o Here, dat het niet aan de mens staat zijn weg te kiezen, noch aan een man om te gaan en zijn schreden te richten" (Jeremia 10:23)..*

### Wat is het resultaat van het verlaten van God's verlossende kennis en het kiezen om zijn eigen weg te gaan?

*"Zie, de hand des Heren is niet te kort om te verlossen, en zijn oor niet te onmachtig om te horen; maar uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen tus-*

## Was Jezus de beloofde Messias?

**W**at was het doel van Jezus Christus? Waarom kwam Hij naar de aarde? Waarom komt Hij terug? De antwoorden op deze vragen worden duidelijk wanneer we het begrip Messias onderzoeken.

Messias is het Hebreeuwse woord voor "de Gezalfde". Zalving werd gedaan om iemand apart te zetten voor een specifiek doel. Het werd onder andere gebruikt om te onderscheiden dat koningen door God waren gekozen om te regeren. (1 Samuël 15:1, 16:12,13; 1 Koningen 1:34). *Christus* betekent "de Gezalfde" in het Grieks, de taal waarin het Nieuwe Testament voor ons bewaard is - hetzelfde als in het Hebreeuws. De twee termen betekenen hetzelfde (1 Johannes 1:41; 4:25).

De Hebreërs begrepen dat de Geschriften veel profetieën bevatten over een goddelijk gekozen heerser die de glorie en rijkdom van het koninkrijk Israël zou herstellen. Jesaja 9:6,7 zegt bijvoorbeeld: "...Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de verde op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid."

Jeremia 23:5,6 voegt hier aan toe: "Zie de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat Ik aan David een rechtvaardige Spruit zal verwekken; die zal als koning regeren en verstandig handelen, die zal recht en gerechtigheid doen in het land. In zijn dagen zal Juda behouden worden en Israël veilig wonen; en dit is zijn naam, waarmee men hem zal noemen: DE HERE ONZE GERECHTIGHEID."

Nadat het koninkrijk van Israël en de natie Juda in ballingschap waren gevoerd door respectievelijk Assyrië en Babylon, keken de mensen naar een verlosser. In de dagen van Christus werden de Joden die een paar eeuwen daarvoor vanuit Babylon waren teruggekeerd naar hun thuisland onderdrukt door de Romeinen. In hun onderdrukking baden en hoopten zij dat de beloofde Messias, de overwinnende koning zou verschijnen, om hen te verlossen van de Romeinse oversten en Israël nationale grootheid zou herstellen.

Vanuit vele profetieën concludeerden zij correct dat de

Messias spoedig zou verschijnen. De hoop nam een grote vlucht. Toen Johannes de Doper ten tonele verscheen, dachten sommigen dat hij misschien de Messias was. De Geschriften vertellen ons dat "allen in hun hart overlegden over Johannes, of hij misschien de Christus was" (Lukas 3:15).

Johannes zei dat hij de Messias niet was, maar hij verwees de mensen naar Jezus van Nazaret. Eén van de volgelingen van Johannes, een visser met de naam Andrew, geloofde meteen in Jezus. "Deze vond eerst zijn broeder Simon en zeide tot hem: wij hebben gevonden de Messias, wat betekent: Christus" (Johannes 1:42). Zowel Andréas als Simon (Petrus) werden volgelingen van Jezus.

Jezus erkende in een gesprek met een Samaritaanse vrouw dat Hij de langverwachte Messias was. "Ik weet, dat de Messias komt, die Christus genoemd wordt; wanneer die komt, zal Hij ons alles verkondigen. Jezus zeide tot haar: Ik, die met u spreek, ben het" (Johannes 4:25,26)..

Jezus erkende ook dat Hij de Messias was toen Hij terechtstond. "En de hogepriester stond op en hij trad naar voren en ondervroeg Jezus en ziede: Geeft Gij niets ten antwoord? Wat getuigen dezen tegen U? Maar Hij bleef zwijgen en gaf niets ten antwoord. Wederom ondervroeg de hogepriester Hem en zeide tot Hem: *Zijt Gij de Christus* [Messias], de Zoon van de Gezegende? En Jezus zeide: *Ik ben het*, en gij zult de Zoon des mensen zien, gezeten aan de rechterhand der Macht en komende met de wolken des hemels" (Markus 14:60-62).

Jezus wist dat Hij was geboren om als koning te regeren. Toen de Romeinse keizer Pontius Pilatus hem ondervroeg vlak voor Zijn kruisiging, zei Jezus: "Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld; indien mijn Koninkrijk van deze wereld geweest zou zijn, zouden mijn dienaars gestreden hebben, opdat Ik niet aan de Joden zou worden overgeleverd; nu echter is mijn Koninkrijk niet van hier. Pilatus dan zeide tot Hem: Zijt Gij dus toch een koning? Jezus antwoordde: Gij zegt, dat Ik koning ben. Hiertoe ben Ik geboren en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen, opdat Ik voor de waarheid zou getuigen" (Johannes 18:36, 37).

sen u en uw God, uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij niet hoort. Want uw handen zijn met bloed bezoedeld en uw vingers met ongerechtigheid; uw lippen spreken leugen, uw tong prevelt onrecht. Er is niemand die een gegronde aanklacht indient, en niemand die naar waarheid richt; zij vertrouwen op ijdelheid, spreken valsheid, gaan zwanger van moeite en baren onheil . . ." (Jesaja 59:1-4).

"De weg des vredes kennen zij niet, en er is geen recht in hun sporen; zij gaan langs kronkelpaden; niemand die ze betreedt, kent vrede. Daarom blijft het recht ver van ons en de gerechtigheid bereikt ons niet. Wij wachten op licht en zie, er is duisternis; op stralende helderheid en wandelen in dichte donkerte." (verzen 8, 9).

Van het begin van de mensheid hebben mensen willens en wetens de wegen van de duivel omhelst—en de gevolgen daarvan aan den lijve ondervonden. Satan heeft onnoemelijke zonde en lijden gebracht. Om de reden voor zo veel leed in de wereld te begrijpen, hoeven we maar iets verder te kijken dan alleen naar Satan: namelijk onze eigen handelingen en besliss-

Dat Jezus' Koninkrijk niet voor die tijd was, werd niet begrepen door de meeste van Zijn volgelingen. Zij hoopten en namen aan dat Jezus Christus een populaire opleving zou leiden die de gehate Romeinen omver zou werpen en een nieuwe politieke orde zou oprichten. Sommige discipelen discussieerden zelfs wie van hen de hoogste posities in deze nieuwe regering zouden bekleden (Matteus 20:20,21; Lukas 9:46, 22:24).

Zij hadden een beperkt begrip en realiseerden zich niet dat Christus eerst moet komen om te lijden en sterven voor de zonden van de mensheid en pas later komt als de overwinnende Koning die zij verwachtten.

Toen Jezus terechtstond en werd veroordeeld met de kruisdood, waren ze verward en wanhopig. Hun hoop en verlangen naar macht en grandeur waren uiteengespat. Petrus en enkele ander discipelen keerden terug naar hun oude beroepen als visser (Johannes 21:1-3).

Zelfs nadat Jezus opnieuw aan hen verscheen, begrepen zij het nog niet. Zij dachten nog steeds dat Christus het Koninkrijk van God onmiddellijk zou oprichten. Let op Handelingen 1:6-8: "Zij dan, die daar bijeengekomen waren, vroegen Hem en zeiden: Here, herstelt Gij in deze tijd het koningschap voor Israël? Hij zeide tot hen: Het is niet uw zaak de tijden of gelgenhedne te weten, waarvoor de Vader de beschikking aan Zich gehouden heeft, maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilig Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in gheel Judéa en Samaria en tot de uiterste der aarde".

Jezus legde uit dat het moment van oprichting van het Koninkrijk niet hun belangrijkste bezigheid moest zijn; zij zouden inderdaad niet weten wanneer het opgericht zou worden. Hun aandacht, zei Jezus, moest op het werk zijn dat Hij hun opdroeg. Het Koninkrijk van God zou op termijn opgericht worden.

Eindelijk begrepen ze het. Jezus van Nazaret was inderdaad de beloofde Messias, maar eerst moest Hij lijden en sterven voor hun zonden. Later zou Hij komen als de overwinnende koning om het Koninkrijk van God op te richten.

Petrus verkondigde trots de prachtige waarheid dat Jezus de Messias was: "Maar zo heeft God in vervulling doen gaan wat Hij bij monde van alle profeten tevoren geboodschapt had, dat zijn Christus moest lijden. Komt dan tot betrouwen en bekering, opdat

ingen en de gevolgen van onze zonden. Deze gewelddadige, met bloed bevleete wereld—een wereld die dichter en dichter zijn einde nadert—is het resultaat van mensen die er collectief voor kiezen de begeleiding van God af te wijzen en "de god van deze eeuw" te volgen. (Om meer te lezen over de invloed van Satan kunt u het boekje "Bestaat Satan" aan te vragen)

### Zal Satan bijzonder actief zijn vlak vóór de wederkomst van Christus?

" . . . Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid.. ." (Openbaring 12:12).

### Waarom is hij juist dan zo boos?

" . . . De duivel [heeft] grote grimmigheid, wetende dat hij weinig tijd heeft . . ." (zelfde vers).

Wetende dat zijn tijd kort is en dat Jezus Christus hem spoedig als heerser van aarde zal vervangen, zal Satan zijn woede tegen de inwoners van de wereld keren. Zijn woede zal nog meer lijden en leed brengen .

uw zonden uitgedeldg worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren, en Hij de Christus, die voor u tevoren bestemd was, Jezus, zende; Hem moest de hemel opnemen tot de wederoprichting aller dingen, waarvan God gesproken heeft bij monde van zijn heilige profeten" (Handelingen 3:18-21).

De tientalle geprofeteerde profetieën over een Messias—profetieën die door Jezus Christus zijn vervuld—vormen het meest overtuigende bewijs dat de Bijbel het geïnspireerde Woord van God is. Vele niet-bijbelse geschriften worden geëerbiedigd door vele religie's waarvan beweerd wordt dat ze heilig en goddelijk geïnspireerd zijn. Maar geen van deze geschriften kan de toekomst voorspellen, en vervolgens honderden jaren later, een gedetailleerd verslag doen hoe die profetieën precies tot vervulling kwamen.

Dit is in essentie het verhaal van de vier Evangelieën. Zij refereren aan de Oud Testamentische profetieën en laten zien hoe Jezus Christus deze vervulde als de Messias die uit een maagd geboren werd en de goddelijke boodschapper die ter dood werd gebracht om het voor ons mogelijk te maken om vergeving van onze zonden te ontvangen.

De Evangelieën spreken ook over Zijn opstanding en uiteindelijke terugkeer naar de aarde als overwinnende Koning. Dat is de boodschap van de Evangelieën—dat Jezus Christus de Messias is waarover in het Oude Testament werd geprofeteerd.

Een versie van het Nieuwe Testament, de Joodse Nieuwe Testament, geeft een lijst van 52 profetieën die in vervulling gingen bij Christus's eerst komst. (1989, pp. xxv-xxix). Schattingen over het totale aantal profetieën over de Messias lopen in de honderden. Zowel het Oude als het Nieuwe Testament getuigen dat Jezus was en is de ware Messias, de Zoon van God, degene die door God werd gezonden en terug zal komen om het Koninkrijk van God op aarde te vestigen.



## Zal de duivel zijn boosheid op een bepaalde groep richten?

*“En toen de draak zag, dat hij op de aarde was geworden, vervolgde hij de vrouw, die het mannelijke kind geboord had... en de draak werd toornig op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben” (Openbaring 12:13, 17).*

Precies zoals Satan allerlei gebeurtenissen opvoerde om de door hem gehate Jezus Christus te laten doden (Lukas 22:2-6 en Johannes 13:27), zo haat hij ook degenen in de Kerk die Jezus heeft opgericht. Hij is de drijvende kracht achter de vervolging van degenen die trouw zijn aan Jezus Christus en die God's geboden houden.

## Bevestigt Jezus Christus dat Zijn aanhangers vervolgd zouden worden?

*“Maar vóór dit alles zullen zij de handen aan u slaan en u vervolgen, door u over te leveren in de synagogen en gevangenissen, en u voor koningen en stadhouders te leiden om mijns naams wil... en gij zult overgeleverd worden zelfs door ouders en broeders en verwanten en vrienden, en zij zullen sommigen van uw doden. En u zult door allen gehaat worden om mijns naams wil.” (Lukas 21:12, 16-17).*

Jezus profeteerde dat, als gebeurtenissen vlak voor zijn wederkomst tot een hoogtepunt komen, sommigen zich tegen hen zullen keren die trouw zijn aan God. Velen zullen gevangen genomen worden, of gedood. In een wereld die steeds vijandiger wordt jegens God en Zijn wetten, zullen de gelovigen die God's weg proberen te gaan gehaat worden. Net als Paulus' waarschuwing, "...Allen, die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden" (2 Timótheüs 3:12).

## EEN KWADE MACHT VERWIJDERD

### Wat zal er met Satan gebeuren wanneer Jezus Christus terugkeert?

*“En ik zag een engel nederdalen uit de hemel met de sleutel des afgronds en een grote keten in zijn hand; en hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en hij bond hem duizend jaren, en hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden, voordat de duizend jaren voleindigd waren; daarna moest hij voor een korte tijd worden losgelaten” (Openbaring 20:1-3).*

Voordat Jezus Christus de wereld door het Koninkrijk van God kan transformeren, moet hij eerst de giftige invloed van Satan op de mensheid verwijderen. Satan zal verbannen worden en zijn macht over mensen verbroken. Alleen dan zal de mensheid beginnen zich te onderwerpen aan de wetten van God en de heerschappij van Jezus Christus.

### Zal Jezus Christus dan de wereld heropvoeden?

*“En alle volkeren zullen derwaarts heenstromen en vele*

## Punten ter overweging

Deze vragen zijn bedoeld als studiehulp. Wij raden u aan om de tijd te nemen de antwoorden op deze vragen uit te schrijven en deze te vergelijken met de aangereikte verzen. Neem a.u.b. schriftelijk contact met ons op met eventueel commentaar of suggesties en met vragen over deze les of de rest van de cursus.

- Is de profetie in de Bijbel alleen maar slecht nieuws? (Mattheus 24:8; Romeinen 8:18-23).
- Hoe communiceert God met de mensheid op voorhand betreffende Zijn wil over hetgeen gaat gebeuren? (Amos 3:7; Hebreëuwen 1:1-2).
- Kan God gebeurtenissen aansturen van voorspellingen die Hij doet? (Jesaja 46:9-11).
- In de profetie op de Olijfberg gaf Jezus zowel een waarschuwing als een voorspelling van bepaalde ontwikkelingen die zouden beginnen in de eerste periode van de Gemeente en zich zouden voortzetten tot aan Zijn wederkomst. Wat zijn die ontwikkelingen? (Mattheus 24:3-5, 11, 24).
- Jezus profeteerde over drie andere karakteristieke eigenschappen die sterk zullen overheersen in onze wereld tegen het einde der tijden. Welke zijn dit? (Mattheus 24:6-8).
- Wat zei Jezus dat het eindresultaat zou zijn van de mensheid als God niet zou ingrijpen in hun dagelijkse bezigheden? (Mattheus 24:21-22).
- Wat vermaand Gods Woord ons te doen als voorbereiding op deze toekomstige tijd? (1 Tessalonicenzen 5:4-11; Lucas 21:34-36; Marcus 13:33-37; Openbaring 3:3).
- Waartoe is Jezus geboren en waarom komt Hij terug? (Johannes 18:37; Lucas 1:30-33; Daniël 7:13-14).
- Veel problemen kunnen worden herleid naar de invloed van Satan (1 Johannes 5:19; Openbaring 12:9). Zal Satan meer actief zijn vlak voor de terugkomst van Christus? (Openbaring 12:12-13, 17).
- Met welke kennis zal de aarde gevuld zijn als Gods regering de invloed van de duivel vervangt? (Jesaja 2:3, 11:9).

© 2001 United Church of God Holland, Alle rechten voorbehouden.

Zover niet anders aangegeven zijn de in deze publicatie aangehaalde bijbelverzen afkomstig uit de NBG. Auteurs: John Ross Schroeder bijdragende schrijvers: Jerold Aust, Gerhard Marx. Redactie: Scott Ashley, John Bald, Peter Eddington, Roger Foster, Jim Franks, Bruce Gore, Roy Holladay, Paul Kieffer, Graemne Marshall, Darris McNeely, Burk McNair, David Register, Marcos Rosales, Richard Thompson, David Treybig, Leon Walker, Donald Ward, Robin Webber, Lyle Welty, Dean Wilson. Vertaling: Germ Ensing, Martin Arendsen. Ontwerp: Shaun Venish.

#### United Church of God Holland The Good News

Postbus 93, 2800 AB Gouda, Nederland.

Telefoon/fax 084-8704080

E-mail: info@ucg-holland.nl

Website: www.ucg-holland.nl

Bankrekening: 53.83.60.747

Girorekening: 3276780

**Duitsland:** Vereinte Kirche Gottes/Gute Nachrichten, Postfach 30 15 09, D-53195 Bonn, Germany

Tel.: 0228-9454636 Fax: 0228-9454637

**Italië:** La Buona Notizia, Chiesa di Dio Unita

Casella Postale 187, 24100 Bergamo, Italy

Tel.: 0039-035583474 Fax: 0039-

035582140

Website: www.labuonanotizia.org

E-mail: redazione@labuonanotizia.org

**Zuid Afrika:** United Church of God,

Southern Africa, P. O. Box 2209, Beacon

Bay, East London 5205

Tel./ fax: 043 748-1694

Website: www.ucgrsa.org,

E-mail: rsa@ucg.org

**Spaanstalige gebieden:** Iglesia de Dios

Unida

P.O. Box 541027, Cincinnati, OH 45254-

1027, U.S.A.

Tel.: (513) 576-9796 Fax: (513) 576-9795

Deze uitgave is gratis en is mogelijk geworden door de vrijwillige bijdragen van leden van UCG Holland en sympathisanten die dit werk steunen. Giften zijn altijd welkom en worden dankbaar geaccepteerd. Giften in Nederland gegeven aan UCG Holland zijn aftrekbaar voor de belasting.

#### Overige postadressen:

**United States:** United Church of God

P.O. Box 541027, Cincinnati, OH 45254-1027

Tel: (513) 576-9796 Fax: (513) 576-9795

Websites: www.ucg.org

E-mail: info@ucg.org



*natiën zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van de God van Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalel” (Jesaja 2:3).*

Voor duizenden jaren heeft Satan de mensheid onder zijn invloed gehad. Hij heeft in ons met een zelfgerichte houding vergiftigd —van ijdelheid, afgunst, lust en begeert. Jezus Christus zal een enorme heropvoeding van de wereld beginnen. Mensen zullen voor de eerste keer onderricht worden hoe ze volgens God's wetten dienen te leven.

### **Hoe anders zal de wereld zijn als de invloed van Satan op de mensheid eenmaal is verdwenen?**

*“Men zal geen kwaad doen noch verderf stichten op gans mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van kennis des heren, zoals de wateren de bodem der zee bedekken” (Jesaja 11:9).*

Met het verwijderen van de geestelijke blindheid, zal de mensheid eindelijk God's wegen leren kennen, die tot een getransformeerde wereld van vrede en overvloed zal leiden.

Laten we ons de analogie herinneren die door Jezus Christus en Paulus werd gebruikt, dat de wereld door dezelfde moeite zal gaan als een vrouw die een kind ter wereld brengt (Mattheus 24:8; Romeinen 8:18-23). Maar de trauma en pijn zullen snel vergeten zijn als er nieuw leven in de wereld komt—wanneer Jezus Christus de wereld zal transformeren na Zijn terugkeer.

In de volgende les zullen wij onderzoeken wat de Bijbel over deze transformatie, de ballingschap van Satan en de regering van Jezus Christus over de gehele aarde. Het zal zich concentreren op de boodschap van Jezus Christus: het evangelie—het *goede nieuws*—van het komende Koninkrijk van God!

Om de onderwerpen die in deze les werden behandeld nóg beter te begrijpen kunt u de volgende gratis boekjes aanvragen:

- *Is de Bijbel Waar?*
- *Wat is Uw Toekomst?*
- *Wat gebeurt er Na de Dood*
- *God's Feestdagen: De Belofte van Hoop voor de Mensheid*
- *Het Evangelie van het Koninkrijk van God*
- *Leven We in de Eindtijd?*
- *U kunt de Bijbels Profetieën Begrijpen!*
- *De Kerk die Jezus Opricht*

- *Are We Living in the Time of the End?*
- *You Can Understand Bible Prophecy.*
- *The Church Jesus Built.*
- *The Gospel of the Kingdom.*
- *The Book of Revelation Unveiled.*
- *The United States and Britain in Bible Prophecy.*
- *What Is Your Destiny?*
- *What Happens After Death?*
- *Is There Really a Devil?*

For your free booklets, contact any of our offices listed below or you can request or download them from our Web site at [www.gnmagazine.org](http://www.gnmagazine.org).